



De Hemeltjes

Vandaag aandacht voor een wat mysterieus toponiem dat voorkomt in het gebied van de Nieuwe Warande. Het woordje hemel wekt allerlei hooggestemde verwachtingen. En moeten we dan niet oppassen, want waar er een hemel is, is de hel ook nooit ver weg. Waarschijnlijk heeft de naam, de Hemeltjes, met deze voorstelling van zaken weinig te maken.

't Hemels Heijke, zo staat het gebied dat we nu de Hemeltjes noemen te boek in een register uit 1698 waarin de verkopen uit de Haarense gemeent staan genoteerd. De meest gangbare verklaring is dat 'hemel' in veldnamen e.d. een afleiding is van Middelnederlands 'hemelen' of 'heimel', met de betekenis 'omheinen, door een heg of heining afscheiden'. Dat zou waarschijnlijk goed passen omdat de Hemeltjes oorspronkelijk een afgescheiden Berkels gebiedje binnen de gemeent van Tilburg (waaronder Enschoot viel) was. Berkel viel onder de gemeent van Haaren.

Bekend is het gebied vooral van het nog steeds bestaande café dat meer dan 100 jaar de naam de Hemeltjes gedragen heeft. In 1894 komt het dan reeds bestaande café bij openbare verkoping in handen van de familie Weijters. Vanaf dat moment wordt de naam Café De Hemeltjes gemeengoed. Drie generaties Weijters bestieren het café tot 2001. In de jaren 20 en 30 was het café het thuishonk van de zeer succesvolle scherpshuttersvereniging St. Maurits. Deze maakte gebruik van een groot aantal schutspalen achter het café.

Sinds 2001 wisselde het café een aantal keren van eigenaar. Het oude pand werd afgebroken en vervangen door nieuwbouw die recht deed aan de oorspronkelijke bouw. Sinds 1 december 2017 is in het pand 'Brasserie Valentijn' gevestigd.

Bron: Joost van der Loo; De Udenhoutse horecageschiedenis, deel 1; Udenhout 2018.
Opmerkingen, vragen, ideeën. E-mail: stichtingnieuwewarande@gmail.com