

Citroenvlinder! Of toch niet?

Wat een feest in de Nieuwe Warande dit jaar! Tenminste, als je van vlinders houdt. In de bermen langs de zandpaden, bij de bloemenzee langsheen de Burgemeester Bechtweg of boven bloemrijke weilanden wemelt het deze zomer van de fladderaars.

Opvallend veel Koninginnenpages, voor velen onze mooiste dagvlinder met zijn tropische uiterlijk. En ook veel Citroenvlinders, die bijna iedereen wel herkent. Wacht eens even, sommige van die citroentjes zien er toch wat anders uit lijkt het wel. In de vlucht lijken ze wat meer oranje, als eidooiers, met een brede zwarte band langs de voorvleugel. En ze zijn ook wat kleiner dan de Citroenvlinders. En als ze zitten zie je met een beetje geluk een opvallende cirkel op de onderkant van de vleugels. Dat moet de Oranje luzernevlinder zijn! Een best zeldzame soort, alhoewel je soms jaren hebt waarin ze talrijk zijn. Het is ook een bijzondere vlinder, een van onze buitenbeentjes die jaarlijks op trektocht gaat, en niet zo'n klein beetje. Hij vliegt vanaf april uit Zuid-Europa hierheen om een partner te vinden en een gezin te stichten. De eitjes worden op luzerne en klaver afgezet (vroeger werd de soort ook Klavervlinder genoemd). Wanneer de rupsen genoeg gegeten hebben verpoppen ze zich en vliegen de verse vlinders weer naar het zuiden. Tot ver in het najaar kun je ze nog zien bij ons. Goed kijken dus als je denkt een Citroentje te zien.



Oranje Luzernevlinder

Opmerkingen, vragen, ideeën. Ga naar: <https://stichtingnieuwewarande.nl>