

### Verhalen uit de Vijfhuizen (Slot)

Toen de familie Vromans op de Vijfhuizen neerstreek was het een verre uithoek van de gemeente Tilburg. Het buurtschap lag ver van de kernen de Heikant, Loon op Zand en Udenhout. En toch werd hier iemand geboren die niet bang was om naar de andere kant van de wereld te trekken misschien wel geïnspireerd door Peerke Donders. Jans Vromans (Berkel 1904-Tilburg 1998) durfde het, hoewel ze in een zeer beschermde omgeving was opgegroeid, aan om naar de missie te gaan.

Jans koos als Zuster Petra voor het kloosterleven en trad in 1924 in bij de Dochters van Onze Lieve-Vrouw van het Heilig Hart in Tilburg. In 1933 vertrok ze naar de missie van Rabaul in Papua Nieuw-Guinea waar ze 50 jaar verbleef en ook nog de ontberingen heeft moeten ondergaan van een Japans interneringskamp. Een zeer sterke vrouw. Ze vertelde me dat ze met een boot vanuit zee een rivier opvoeren niet wetende wat ze aan zouden treffen. Zij hadden maar een vage kaart want het gebied was nog grotendeels onbekend. De bewoners leefden er nog in het stenen tijdperk. Ze vingen daar in het klooster meisjes op die niet uitgehuwelijkt wilden worden en om niet vergiftigd te worden uitweken naar het klooster. In het klooster kregen deze meisjes een opleiding: ze leerden schrijven, rekenen, hygiëne, koken, naailes en kregen godsdienstles. Voor een donatie kon je iemand met een door jou gekozen Nederlandse naam laten dopen, dus er lopen daar nu nog Vromansen, Weijtmansen etc. rond.



Zuster Petra op een boot in Papua Nieuw-Guinea

Tekst en foto: Joost van der Loo.

Vragen, opmerkingen: <https://stichtingnieuwewarande.nl>