

Geen kerst zonder hulst.

Nu de meteorologische winter begonnen is en in de bosjes van de Nieuwe Warande de bladeren grotendeels gevallen zijn, is er ruimte voor de hulst om zich te laten bewonderen. Deze altijd groenblijvende struik met zijn glanzende leerachtige bladeren kan zich goed handhaven op beschaduwde plaatsen. De plant is tweehuizig. De zo kenmerkende rode bessen tref je alleen aan op de vrouwelijke struiken. De bladeren kunnen stekelig of gaafrandig zijn. Soms tref je aan een en dezelfde struik deze twee soorten bladeren aan. Hoe dat komt is nog steeds een



raadsel.

De struik is omgeven door mystiek. De stekelige bladeren staan symbool voor de beschermende werking die de plant heeft, voor huis en haard, tegen boze geesten en demonen. Niet voor niets is de struik voor vele vogels een favoriete plek om een nest in te bouwen.

Hulst in huis zorgt voor een vredige sfeer en slapen met hulstbladeren onder je kussen zou het uitkomen van je dromen vergemakkelijken

In sommige streken was het gebruik om een hulst in de buurt van je huis of boerderij te planten teneinde de bliksem en hekserij op afstand te houden. Het omhakken van een hulst was uit den boze. Wel mocht je er takken van afsnijden.

Volgens een oude christelijke legende ontkiemde onder de voetstappen van Jezus een hulst. Zijn stekelige bladeren (de doornenkroon) en oranje-rode bessen (bloed) voorspelden het lijden van de heilige man.

Zo zie je maar, als kerstdecoratie zorgt de hulst voor heel wat huiselijk geluk in deze donkere dagen.

Tekst en foto: Lambert Winkelmolen.

Vragen, opmerkingen: <https://stichtingnieuwewarande.nl>