



Nu te zien: rammelende hazen

Wandelend of fietsend door het Hazennest, de Zwaluwenbunders of de Kouwenberg bestaat er een kans dat je stuit op een bijzonder verschijnsel. Verliefde hazen krijgen het in de maanden februari/maart op hun heupen. Ze rennen achter elkaar aan, rollen over het gras en springen door de lucht. Ze zijn bezig met de 'rammeltijd'. Tijdens dit spektakel worden paartjes gevormd.

Verliefd als ze zijn hebben ze dan even geen oog voor hun omgeving, zodat je ze gemakkelijk kunt observeren. Als je er op stuit, neem eens een half uur de tijd om dit bijzondere gebeuren te aanschouwen.

Het grootste deel van het jaar leven hazen solitair. Maar in deze periode is het even voorbij met het vrijgezellenbestaan. Ze zoeken elkaar dan op om te vechten voor de vrouwen. Daarbij gedragen de mannetjes zich als echte macho's! Niet voor niets worden ze daarom ook wel rammelaars genoemd.

In groepjes jagen de mannetjes achter de vrouwtjes, waarbij ze regelmatig als ware bokkers, met elkaar op de vuist gaan. Uiteindelijk winnen de mannen een vrouwtje voor zich. Dan is de 'verovering' nog niet ten einde. Het vrouwtje (de moeder) maakt wel de dienst uit en bepaalt wanneer en waar er gepaard gaat worden. Daarbij gaat het er ook niet altijd zachtzinnig aan toe. Soms bijt hij haar zo hard dat plukken van haar bevallige nekharen in het rond vliegen. Na deze tijd van onstuimig liefdesleven keert de rust weer terug. Zes weken later worden de jongen geboren.



Tekst: Lambert Winkelmolen. Foto: Wilfried Solarz

Opmerkingen, vragen, ideeën. E-mail: stichtingnieuwewarande@gmail.com