

### **De Rauwbrakenweg (2)**

In het vorige bericht over het gebied van de Rauwbraken werd er melding gemaakt van de gevaren die het gebied voor met name kinderen met zich meebracht.

Het volgende verhaal is afkomstig van het Meertens instituut, een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering van de Nederlandse taal en cultuur.

#### **Kinderspoken.**

'In de Rauwbraken in Tilburg heb ik zelf wat meegemaakt. Daar heb ik bij gewoond, op de Heikantsebaan, die was toen nog 'n zandpad. Misschien was 't 'n suggestie als kind zijnde, maar ik heb zelf gezien. Met een hoepel, gingen we naar de leemputten, mar dat mochten we niet, van ons moeder. Maar we gingen toch met 'n heel stel. Daar waren we aan 't spelen toen er twee kinderen verdronken, een van Van Riel en een van Mutsers geloof ik. We durfden toen niet meer naar huis en zijn gebleven tot in 't donker, toen hebben een politie en 'n jachtopziener ons gevonden, dat was heel laat en we durfden nog niet te zeggen dat 'r twee verdronken waren. We zagen steeds de handjes van die kinderen, als we daar kwamen, die steeds dieper zakten, maar toen waren ze allang verdronken. Later hebben we 't wel moeten vertellen. Toen hadden ze op 't Besterdplein 'n hulppost van de politie, die hebben met 'n brankaar ze der uit gehaald, maar tellekus als we bij de leemputten kwamen zagen we die handjes van die kinderen, die erin gelokt en erin gezakt waren, er boven uit steken'.



Opmerkingen, vragen, ideeën. Ga naar: <https://stichtingnieuwewarande.nl>